



Ik ben Paulien, een meisje van 7 jaar. Ik drink graag melk.



Ik ben Roger, de opa van Ramela. Ik eet graag frietjes.



Ik ben de mestkever.



Ik ben het grondwater. De bodem heeft mij hard nodig.



Ik ben de grasspriet. Melkkoeien zijn dol op me.



Ik ben landbouwgrond. Door de mest houd ik het grondwater vast.



Ik ben de lucht van de planeet. Ik ben er voor alle mensen en dieren.



Ik ben de mest. Ik laat de aardappelen groeien.



Ik ben de melkkoe. Ik geef melk.



Ik ben de mest. Ik laat het gras groeien



Ik ben de aardappel.



Ik ben de maïsplant. Vleeskoeien zijn dol op me.



Ik ben de vleeskoe.
Ik geef vlees.



Ik ben Frank, de
papa van Leo.
Ik eet graag steak.



Ik ben baby Leo.
Ik ben dol op melk
van mijn mama.



Ik ben de mest. Ik
maak de bodem
vruchtbaar.



Ik ben Kristien, de
mama van baby
Leo. Mijn lievelings-
groente zijn tomaatjes.



Ik ben het varken. Van
de boer krijg ik lekkere
aardappelschillen.



Ik ben de mest. Ik laat
de tomaten groeien.



Ik ben Jonas, de broer
van Paulien. Spek vind
ik heerlijk



Ik ben de tomaat.